

Vzw zet alles op alles om kwetsbare kinderen in deze coronacrisis toch even ontspanning te bieden: “We bereiken kinderen die nog amper adem durven halen en ze zijn met steeds meer”

“Ook kwetsbare kinderen verdienen een zorgeloze tijd.” Dat zegt Yasmina El Boubkari, drijvende kracht achter vzw Vergeet De Kinderen Niet in Dendermonde. Die zet zich al jaren in voor kinderen uit kansarme en dakloze milieus. “Zeker in deze coronacrisis hebben ze het niet makkelijk. En ze zijn met steeds meer”, klinkt het bezorgd. Net daarom zet de vzw deze zomer alles op alles om de kinderen toch wat ontspanning aan te bieden, ook al moest het jaarlijkse zomerkamp noodgedwongen geannuleerd.

Nele Dooms 04-08-20, 11:29 **Laatste update:** 04-08-20, 12:33

Normaal gezien zou er deze week op de terreinen van het internaat van het Atheneum van Dendermonde, aan de Galeidestraat, vrolijk kindergejoel en speelplezier weerklinken. Al een aantal jaar op rij organiseert de vzw Vergeet De Kinderen Niet hier immers haar Zomerkamp voor kinderen van dakloze en kansarme gezinnen. Maar deze zomer blijft het er stil. Geen spelende kinderen. Geen Zomerkamp.

“Begin juni hadden we nochtans wel nog, ondanks de moeilijke situatie rond de coronacrisis, beslist om voor de meest kwetsbare kinderen toch ons jaarlijkse kamp te organiseren”, zegt Yasmina. “Maar vorige week hebben we dat weer moeten afblazen. Het was gewoon onverstandig om onze vrijwilligers bloot te stellen aan de risico’s die de organisatie met zich mee zou brengen. Het coronavirus manifesteert zich immers opnieuw veel te

pertinent in onze samenleving. En dus is er met veel spijt in ons hart geen Zomerkamp dit jaar.”



Een zomerkamp kan niet plaatsvinden, maar vrijwilligers van de vzw nemen de kinderen wel mee op daguitstap naar Plankendael. © Geert De Rycke

Angst om ziek te worden

Nochtans is Yasmina ervan overtuigd dat het nu belangrijker is dan ooit om kwetsbare kinderen op te vangen en te steunen. “Deze coronacrisis slaat er voor iedereen hard in, maar voor kwetsbare kinderen nog het meest van al”, zegt ze. “Het legt mankementen van onze samenleving genadeloos bloot, mensen raken geïsoleerd en dat dreigt het meest voor de kwetsbaren. Dat ondervinden we binnen onze vzw maar al te goed. We worden momenteel geconfronteerd met kinderen die amper durven adem halen, omdat ze bang zijn voor de gevolgen daarvan. De angst om ziek te worden zit er bij hen heel goed in.”

Veel van deze kinderen maken zich zorgen om geld om eten te kopen. Dat hoort niet! Kinderen horen te lachen. Te springen. En te dansen. Zorgeloos.

Yasmina El Boubkari

“Deze kinderen zitten in een wereldje dat erg op zichzelf geplooid is. Wij proberen daar met onze vzw in door te dringen, een helpende hand te reiken omdat ze dat echt nodig hebben”, schetst Yasmina. “En dan stellen we vast dat de nood er hoog is. De voorbije vijf maanden van coronacrisis hakken er hier stevig in: er zijn steeds meer kinderen die honger lijden. Steeds meer kansarme en dakloze gezinnen die het voorheen al niet makkelijk hadden, maar nu zeker de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ze zitten in een uitzichtloze situatie.”

Isolement

Net daarom wil de vzw ook deze zomer, ook al is er geen kamp, toch iets aanbieden aan deze kwetsbare kinderen. “Ze moeten zich even kunnen ontspannen, even weg zijn uit de dagdagelijkse ellende”, zegt Yasmina. “De crisis heeft voor velen hulpverlening aan huis stilgelegd en een aantal gezinnen zitten zelfs in compleet isolement. We proberen als vzw toch deze kinderen te bereiken en hen even de kans te geven de zorgen voor een

tijdje te vergeten. Niet een hele week deze keer, maar een dag. Helemaal niets doen kregen we niet over ons hart.”



In Plankendaal genieten de kinderen zichtbaar van een dagje ontspanning. Ze oefenen al even op de schoolbanken, over een paar weken krijgen ze een goed gevulde boekentas van vzw Vergeet De Kinderen Niet. © Geert De Rycke

En dus trekken vrijwilligers van de vzw Vergeet De Kinderen Niet met de kinderen op daguitstap naar Plankendael. Elke dag is een andere bubbel van zeven kinderen aan de beurt, begeleid door een wisselend vrijwilligersduo. “In een week tijd een zomerkamp annuleren en dit alternatief bedenken was niet evident, maar we wilden echt snel schakelen”, klinkt het. “Omdat we vinden dat ook kinderen die buiten ons samenlevingsmodel vallen, recht hebben op ontspanning. Veel van deze kinderen maken zich zorgen om geld om eten te kopen bijvoorbeeld. Dat hoort niet! Kinderen horen te lachen. Te springen. En te dansen. Zorgeloos. Geen enkel kind verdient het gevoel van buiten de maatschappij te vallen.”

Aan de kinderen in Plankendael is te zien hoe hard ze genieten van het gebeuren. Zij kunnen binnenkort dankzij de vzw ook rekenen op een goed gevulde boekentas om het schooljaar mee te starten. Want ook daar levert de vzw inspanningen voor, zodat ook deze kinderen iets nieuws hebben om de school mee te starten net zoals hun andere klasgenoten.