

# "Dakloze kinderen vaak vergeten"

**DENDERMONDE** Yasmina El Boubkari richtte in Dendermonde de vzw Vergeet De Kinderen Niet op. Daarmee wil ze activiteiten organiseren voor dakloze kinderen. Een eerste activiteit wordt een zomerkamp, in samenwerking met De Tondeldoos.

NELE DOOMS 15-04-14, 00:00 Laatste update: 20-03-17, 21:04

Yasmina El Boubkari uit Baasrode is de stuwende kracht achter de vzw Vergeet De Kinderen Niet. "Door mijn job bij het Huis van de Mens in Brussel kwam ik eerst in contact met daklozen", vertelt ze. "Het leven dat ze leiden liet me niet los, en ik besloot om materiaal voor hen in te zamelen. Maar al snel kwam ik tot de vaststelling dat de kinderen die dakloos zijn vaak vergeten worden. Ik wilde ook voor hen iets doen. Want hoewel volwassenen soms misschien kiezen voor een leven op straat, hebben de kinderen geen andere keuze dan hun ouders te volgen."

## **Vzw opgericht**

Yasmina wist een groep van vrijwilligers rond zich te scharen, om samen activiteiten te organiseren voor de dakloze kinderen. "Ondertussen hebben we een gemotiveerd team van zo'n veertien mensen uit de Dendermondse regio", zegt El Boubkari. "We werden steeds actiever, en krijgen intussen ook regelmatig schenkingen en financiële steun. Daarom besloten we om het allemaal wat gestructureerder aan te pakken, en onze vereniging in vzw-vorm te gieten. Die is nu pas van start gegaan."

Yasmina organiseerde met haar team al eens een sinterklaasfeest voor dakloze kinderen. "Dat was niet makkelijk. Eerst moet je hun vertrouwen winnen", zegt ze. "Dat kan het beste door gewoon op de mensen af te stappen, de vooroordelen opzij te zetten. Daklozen zijn immers ook maar mensen, en uiteindelijk zijn ze heel dankbaar voor wat je voor hen doet."

Vaak zitten ze in een vicieuze cirkel en zijn ze heel kwetsbaar. Ook de kinderen zijn vrij wantrouwig, maar eens dat schild doorprikt is, krijg je heel veel van hen terug."

De vzw werkt via opvangcentra en daklozenopvang. Voortdurend zijn ze bezig met kledij en speelgoed in te zamelen. "Ondertussen weten we ook de plekjes zijn waar de daklozen zich ophouden", zegt Yasmina. "En dat is heus niet alleen in grootsteden als Brussel. Ook Dendermonde kent armoede. Maar je zal de daklozen hier niet zomaar op straat zien. Ze verstoppen zich hier meer, bijvoorbeeld in natuurgebieden. Toch willen we ook hen bereiken, en de verborgen armoede een gezicht geven."

### **De Tondeldoos**

Daarvoor wil vzw Vergeet De Kinderen Niet ook samenwerken met De Tondeldoos. Die vereniging zet zich al enkele jaren in voor kansarme kinderen in Dendermonde. "We willen die kinderen nu in contact brengen met dakloze kinderen uit het Brusselse, en hen samen activiteiten aanbieden", zegt Yasmina. "Ongetwijfeld kunnen ze steun vinden bij elkaar, ervaringen uitwisselen en er samen sterker uitkomen."

Een eerste activiteit wordt een groot zomerkamp. Daarvoor zal het internaat van het Koninklijk Atheneum gebruikt worden. De kinderen komen er samen op 11, 12 en 13 augustus om drie fantastische dagen te beleven. De vzw is nog steeds op zoek naar Dendermondenaars die kunnen helpen. "Materiaal is welkom, maar ook ruimten en lokalen waarin we activiteiten kunnen organiseren", klinkt het. Info: [yasmina\\_elboub\\_kari@hotmail.com](mailto:yasmina_elboub_kari@hotmail.com).